

Kamperen in Zeeland, Renesse

TENDES VAKANTIES

2015



KAMPEREN IN RENESSE, ZEELAND  
MET JEROEN, TIMO, REMCO, DIK EN NICOLINE





Vrijdag 7 augustus

Eindelijk is het zover, de kampeervakantie naar Renesse begint vandaag op het kantoor van Tendens. Remco en Jeroen worden allebei door hun moeders gebracht en Dik en Nicoline zijn er natuurlijk ook al, allebei met hun eigen auto. Dat is wel even een verrassing, een Peugeot ....., voor het vervoer van de vakantiegasten en hun bagage (de slee). Jeroen weet het op waarde te schatten hij weet evenveel van auto's als Dik. De Mazda rijdt met alle andere bagage mee. We vertrekken keurig op tijd uit Arnhem en doen nog even Veenendaal aan waar Timo, samen met zijn begeleider en zijn hele woongroep al bij de Mac op ons staat te wachten. het is een hele rit naar Renesse dus stoppen we onderweg nog even om de benen te strekken. Als we aankomen op de camping is alles snel geregeld en voor we het weten zitten we al aan tafel voor een heerlijk bord macaroni met saus, sla en augurken. We eten wel binnen want er zijn wespen en dat eet niet echt lekker.



Voor een toetje is geen ruimte meer maar nog wel voor een kop koffie, dat kan gelukkig wel buiten en het is nog steeds prachtig weer. De afwas doen Jeroen en Timo in het 'afwasgebouw'.





Timo, Dik en Jeroen hebben nog wel zin in een avondwandeling, ze lopen helemaal naar de zee, zien een mooie zonsondergang en komen onderweg schapen en kalkoenen tegen. Maar op de camping is het ook mooi: kijk maar!! Daarna: lekker chipjes, een biertje en dan naar (een echt) bed.



Zaterdag 8 augustus

Na een lekkere nacht op een echt bed, zijn we allemaal al redelijk vroeg uit de veren. Timo is het vroegst en heeft al koffie gezet en gedoucht. Als de eieren uit de pan worden gehaald komen ook de laatste slapers uit bed en ontbijten we binnen en buiten. Niet iedereen heeft namelijk al zin om de strijd met de wespen aan te gaan. We hebben prachtig weer en we besluiten om naar Zierikzee te gaan waar we eerst even een apotheek bezoeken en ons dan in het centrum 'storten'. Het is een bijzondere groep heren, ze houden alledrie van winkelen en koopjes bemachtigen, er wordt van alles gescoord: ansichtkaarten (vrij logisch),

een pet (ook niet gek) tot een hangslot (hoezo Jeroen??).

We bezoeken de dikke toren en Dik, Jeroen en Nicoline klimmen de trappen op en vinden boven een prachtig uitzicht, de Zeelandbrug in al zijn glorie, heel veel water en de mooie oude stad Zierikzee. Dankzij de foto's en filmpjes van Jeroen kunnen Timo en Remco later meegenieten van het mooie uitzicht.







Tijd voor koffie, op een terras op een pleintje dat vandaag is omgedoopt tot 'Montmarte' is een kunstmarktje en zijn veel schilders bezig. De prachtige muurschildering maakt evenveel indruk op ons als de dubbele espresso op Timo. Wandelend en winkelend lopen we door het oude centrum en belanden na een lunch in een parkje bij de Oude en de Nieuwe haven. Oude en nieuwe boten, plezierjachten en beroepsvaartuigen, het is er allemaal.



Het zwembad in Renesse lokt ons naar huis maar eerst kopen we bij de viskraam kibbeling voor vanavond bij de worteltjes en de gebakken aardappelen. We lusten allemaal graag vis en verheugen ons al best op de avond dat we uit eten gaan want dat wordt dus een visrestaurant. Timo en Nicoline weten nu al wat ze dan gaan eten, het blijft nog even een verrassing!! Het verblijf bij het zwembad van de drie mannen is kort want tegen de tijd dat Nicoline toe is aan een foto maken, zijn ze al terug, dus er zijn geen bewijzen dat ze er echt zijn in geweest, maar de zwembroeken waren wel nat! Even rust 'in de tent', hoewel Timo toch liever wat doet! (stofzuigen???)





De kibbeling is natuurlijk extra lekker na zo'n fijne dag, het komt allemaal weer schoon op en vanavond hebben we nog wel een gaatje voor een toetje.



Remco, Dik en Nicoline doen vanavond de afwas, gezellig in de tent, je kan daar heerlijk zittend afdrogen, dat gaat reuze snel. Na de koffie een momentje voor jezelf, even uitbuiken, wifi-en, muziek luisteren. Nog een spelletje, een biertje (heerlijk die Radler) met chips, beetje gapen, lekker naar bed of nog even naar de muziek bij het zwembad. Timo, Jeroen en Nicoline sluiten deze avond af met een voorstelling die zich boven hun hoofden afspeelt : een heldere hemel met duizenden sterren en verschillende vallende sterren. Prachtig, ze worden er stil van.....





Zondag 9 augustus

Vanmorgen blijft alles lang stil in de tent, lekker uitslapen lukt vandaag al beter. Maar voor een ontbijt komen de heren er wel uit. Gebakken eitje?? ja lekker. Om 10.30 zijn we klaar voor het strand, van top tot teen ingesmeerd met factor 50. Lekker lopen, Timo en Jeroen wijzen de weg, zij zijn al eerder naar het strand geweest. We nemen onze picknick mee in de koeltas van Timo. Als we aankomen zien we een bus staan, zou die ons vanmiddag terug brengen? Jawel gratis en voor niets. Jeroen en Timo willen dat niet zij gaan vanmiddag weer teruglopen. Nicoline en Remco weten het al, die nemen vanmiddag de bus.



We vinden een mooie plek vlakbij het water en het is heerlijk. De zee is koud maar fijn. We genieten ervan, iedereen op zijn eigen manier.



Tijdens de lunch blijkt Nicoline haar zakmes vergeten te zijn, dat wordt lastig komkommer snijden maar met een scheermes-schelp die we vonden langs het strand lukt het ook wel. Goed idee Timo!



Op de zandbak die ontstaat bij eb, zijn we even Jeroen kwijt maar hij blijkt alweer bij Remco op zijn handdoek te liggen.







De zon verdwijnt intussen wat achter de wolken, tijd om op te stappen, we willen vanavond naar het centrum van Renesse, biertje drinken en de laatste bus gaat om 18.30 bij de camping weg. Na een douche en een soep-brood-slaatje-maaltijd staan we op tijd bij de bus. Binnen 10 minuten zijn we er, een drukte van belang met heel veel eethuisjes en cafés. Na enig zoeken vinden we de leukste met veel bierkeus en drinken daar een biertje, o nee, Timo wil opeens een wit wijntje, nou doe eens dol....





Naast het café staat een speelhal, eigenlijk is dit nog leuker dan een café, na een paar spelletjes, rijden we met taxi Dik weer naar de camping. Bijna vergeten: Remco koopt ook nog een mooi t-shirt!!



Daar wacht nog een enorme stapel afwas maar eerst toastjes en een biertje. Als Timo en Jeroen nog even gewiefied hebben, wordt het al snel stil in de tenten, moe van zon en zee.





Maandag 10 augustus

Na het gebruikelijke ontbijtbuffet zijn we om 10.30 uur al bij Deltapark Neeltje Jans. We bezoeken eerst samen de zeehondenshow daarna gaan Jeroen en Timo samen op pad.





Remco, Dik en Nicoline gaan eerst koffie drinken



Timo wil heel graag de dam bekijken dus worden er drie kaartjes extra gekocht, dan krijgen ze er ook nog een gids bij.





Remco en Nicoline hebben andere interesses:











Gezamenlijk doen we nog het treintje (heel langzaam.....),





de bootjes (dat gaat heel hard!)





en de Experience van de overstroming in 1953 (angstaanjagend echt!).



We hebben geen van allen de behoefte om onze zwembroek aan te trekken om naar de waterspeeltuin te gaan, dus die slaan we over. Om 16.30 uur hebben we het wel gezien. Op de terugweg koopt Nicoline hamburgers en Dik haalt patat bij de frietkraam op de camping. Met een flinke bak sla met tomaat en komkommer wordt het nog lekkerder (.....en een beetje gezonder). Na het eten en de afwas moeten de heren nog even wifien, dat doen ze steeds bij het restaurant omdat daar 'free wifi' is, vanavond gaat Remco ook



maar eens mee, eens kijken wat ze daar toch steeds doen.....Na het biertje en de toastjes met salades en BRIE!!, kunnen we naar bed. Er wordt nog

een aardig tijdje 'gekeet' in de grote tent. Gelukkig grijpt Remco in, hij heeft morgen om 11.00 uur een afspraak. Dan kan de hele camping slapen..... Welterusten!



Dinsdag 11 augustus

Vandaag slapen we lekker uit, om 10.00 uur verschijnt Remco als eerste, dat is maar goed ook ivm met zijn 'afspraak' met het pizzateam van de camping.





Dus na een snel ontbijt, weer heerlijke pap, lopen hij en Nicoline naar het Restaurant 'Smaek' op de camping. Hij is niet de enige maar hij heeft geluk, al snel is hij aan de beurt. In de keuken van het Restaurant maakt hij een heerlijke pizza die een kwartiertje later aan zijn tafel wordt geserveerd, dat is smullen. Ook Timo en Jeroen hebben vandaag een afspraak:



Met het duikteam van de camping, maar dat is pas vanavond om 18.45 uur. De rest van de dag is vrij. Timo en Jeroen hebben eerst plannen om samen naar het strand te gaan maar het weer is hun toch niet mooi genoeg dus gaan ze mee naar Middelburg om boodschappen te doen.

Daar krijgen ze geen spijt van! Na wat vertraging door maaierende tractoren onderweg, lopen we in Middelburg al snel op de kermis. Dik trakteert op een attractie

naar keuze. Timo en Jeroen kiezen voor ballen gooien en Remco voor de botsauto's. Dat gaat best hard maar Remco stuurt zeer professioneel tussen, langs en op veel mederijders en Dik kan er ook wat van.









Daarna belanden we in de 'Nieuwe kerk' al honderden jaren oud. We treffen het want de organist die vanavond hier een concert geeft is aan het oefenen, een indrukwekkend geluid. We zijn er stil van.



Er blijkt nog een kerk aan vast te zitten en ook de kloostertuin is erg mooi.



We zijn na een half uur eigenlijk nog niet uit gekeken en gepraat over al dat moois wat we zien, maar we moeten verder want we kwamen hier tenslotte om boodschappen te doen. De winkelstraat door, hier en daar worden er nog wat zaken gekocht en dan op naar de Jumbo waar Nicoline snel de boodschappen voor de rest van de week doet. De terugtocht gaat sneller dan de heenweg en als we op de camping aankomen is het tijd om naar het zwembad te gaan voor de proefduik van Jeroen en Timo. Ze krijgen een erg goede uitleg en



net als Remco vanmorgen zijn ze als tweede aan de beurt. Dus liggen ze met flippers, duikbril, fles en luchtapparaat snel in het water.







Daarna hebben we wel trek, Nicoline en Remco maken nasi terwijl de twee jongens gaan douchen.





Na de afwas is er nog tijd voor koffie en WiFi, we maken het niet te laat want morgen gaan we varen met de Frisia naar Zierikzee en weer terug.



Woensdag 12 augustus

Op tijd het bed uit want we varen om 11.00 uur vanaf de Sophia boulevard in Kamperland naar





Zierikzee. Het is een beetje grijs maar droog en we varen over de Oosterschelde naar de Zeelandbrug die we nu van dichtbij en aan de onderkant kunnen bewonderen. Na 1,5 uur komen we aan in Zierikzee, we waren daar zaterdag ook al dus kennen we de weg. We eten aan de nieuwe haven eerst een boterham en daarna moeten we naar de Xenos om het slotje te ruilen dat Jeroen zaterdag daar kocht.



Remco koopt mooie glimmende Adidas schoenen en hij houdt ze gelijk aan.





Dan is het toch echt tijd voor een terrasje, warme chocolademelk met slagroom voor de mannen (hoewel de zon net volop schijnt) en een leuke aanbieding: voor 1,50 kunnen we er een stuk appeltaart bij krijgen, dat slaan we natuurlijk niet af!



En eindelijk tijd voor een rode draad foto, maar welke is nou het leukst???





Als we verder lopen horen we het carillon in het gemeentehuis en als we daar langs komen zien we dat het een museum is. We worden uitgenodigd om dit te bekijken. Omdat Dik en Nicoline een museumjaarkaart hebben mag de rest van de groep er gratis in..... aardige mensen die Zeeuwen.



Jeroen en Timo kopen ook nog een souvenirwinkeltje leeg van alweer een vreselijk aardige Zeeuw.





Dan moeten we toch snel terug naar de haven want onze boot vertrekt weer om 16.00 uur, dat halen we maar net want Jeroen wil ook zo'n mooi hoedje hebben als Timo en ook Dik lijkt dat wel wat. Nu hebben ze alle drie een hoedje. Remco koopt nog even een zonnebril want van zijn vorige zonnebril had hij maar een glas bij zich.



De zon blijft maar schijnen, ook als we weer aan boord zijn. Helaas zien we geen zeehondjes, ...hoewel... misschien..., heeeeeeel ver weg op een zandbank, de foto moet het uitwijzen. De auto staat er nog en we rijden snel terug naar Renesse waar Nicoline het beslag voor de pannenkoeken



met spek en kaas klaar maakt. Het beleg is ook niet van de poes: poedersuiker, kaneelsuiker, stroop en abrikozenjam (op speciaal verzoek van Timo), friet van de buren en cola.

Na de gebruikelijke riedel: afwassen, toetje, koffie, WiFi gaat Remco naar de Bingo!





Daarna bij de tent nog wat drinken en de toastjes gaan er ook weer goed in. Morgen uitslapen dus vanavond keten, maar dat lukt niet zo goed, beetje kort, jammer.....



Donderdag 13 augustus

Het is vandaag stralend weer! Na het uitslapen en het ontbijt vertrekken Timo en Jeroen samen met de bus naar Renesse om nog wat te kopen en rond te kijken. Dik, Remco en Nicoline gaan nog even naar de Supermarkt om de laatste boodschappen te doen en een mooi plaats voor vanavond te reserveren in het visrestaurant 'Helder' in Renesse. We zien elkaar weer terug op het strand waar we met de bus naar toe gaan. Het is nog leuker dan vorige week zondag want nu zijn er golven in de zee.



Er liggen ook veel schelpen op het strand, een gedeelte daarvan (gelukkig niet alles) neemt Timo mee naar huis. Jeroen vindt het vooral leuk om lang uit in de zon te liggen en zich lekker voor en achter bruin te laten bakken, wel goed smeren natuurlijk!

Remco heeft een extra groot kleed meegenomen naar het strand daar zit hij heerlijk op rond te kijken. Hij amuseert zich met alle mensen om hem heen en geniet ervan dat hij niet meer zoveel zand tussen de tenen krijgt. Vandaag eet hij ook bijna een meeuw uit de lucht en in zijn geleende witte t-shirt is het niet meer zo warm in de zon en de zonnebril is ook erg fijn.

We gaan allemaal natuurlijk nog een keer het water in, de een wat vaker en verder dan de ander, vooral Timo vindt het erg leuk om te 'spelen met de golven'. En voor het bouwen van zandkastelen is niemand te oud. We zien heel veel vaders zich in het zweet werken voor een zandfort voor hun kinderen, dat kunnen wij ook.

.....en eindelijk zien we een zee-hond!





Als Timo, Remco en Nicoline besluiten dat ze voor vandaag wel genoeg zon hebben gehad, willen Jeroen en Dik nog niet mee, zij blijven languit achter in het zand.



Helaas blijkt de bus pech te hebben, de remmen zitten vast!! Timo, Remco en Nicoline moeten teruglopen, dat valt wel even tegen maar er zit niets anders op. Op de camping eerst maar eens even douchen, na een uur komen ook Dik en Jeroen weer terug, die bofkonten hoefden niet te lopen, zij hadden net weer de eerste bus die reed!

Wij maken ons op om naar het restaurant te gaan, Timo hoort onderweg terug van de douche dat het slecht weer wordt, code GEEL! We zetten alles stormvast en zoveel mogelijk in de tent, dan hebben we vanavond tenminste een droge stoel om op te zitten.

Er is een mooie tafel voor ons gereserveerd op de waranda, dat is mooi, we zitten in een hoek en kunnen toch buiten blijven als het onweer na een 1/2 uurtje losbarst. Het is even spannend maar we worden afgeleid door het heerlijk eten: mosselen voor Timo en Nicoline (samen uit een pan), vissticks voor Remco, zeebaars voor Dik en Jeroen kies toch voor vlees en daar heeft hij geen spijt van. We krijgen extra friet alleen is de zeekraal die we ook bestelde op, jammer, dat hadden we graag willen proeven. In de keuken is voor ons een toetje voor een "Tendensprijsje" gemaakt: ijs met chocoladesaus en aardbei, heerlijk.



Dik trakteert ons op een bakje koffie (chocolademelk), dan zijn we echt verzadigd en is het tijd om naar huis te gaan. Het regent nog en we hebben geen jassen bij ons. Beetje dom als je weet dat het gaat regenen maar er is een paraplu meegenomen. Daarmee haalt Dik de auto zodat we droog in kunnen stappen. Op de camping moeten we toch echt van het parkeerplaats naar de auto dus worden we een beetje nat. Wat zijn we blij met de droge stoelen die binnen staan, voor het eerst deze week zitten we 's avonds binnen.



Timo heeft een goed idee: samen de vakantie bespreken en om de beurt vertellen wat we het leukste vonden. Daarna maken we nog een 'rondje' en vertellen elkaar wat we waardeerde aan elkaar, een samenvatting daarvan schrijft Nicoline op de vakantiediploma's en ze reikt die samen met een sleutelhanger van Tendens uit aan Timo, Jeroen en Remco. De duikdiploma's en foto's van Timo en Jeroen kunnen ook mooi in het hoesje, zo blijft alles plat.



Dat vraagt om een laatste toast en met een biertje drinken we elkaar toe. Remco, Jeroen en Nicoline doen zelfs een supersnel spelletje ganzenbord, dan hebben we dat tenminste niet voor niets meegenomen.

De tijd is omgevlogen, nog even wifi-en en dan ligt iedereen plat, geen gekeet meer, het is morgen vroeg dag, we moeten de tent om 10.00 uur verlaten en alles moet nog ingepakt worden, schoongemaakt en zelfs afgewassen!



Vrijdag 14 augustus

Om 7.30 staat iedereen naast z'n bed en wordt er door iedereen geholpen met opruimen, schoonmaken en de auto's inpakken. Om 9.45 staat de beheerder bij onze tent en hij is erg tevreden over onze schoonmaak, we hebben ook niets kapotgemaakt dus we krijgen de borg van 50 euro gelukkig helemaal terug. Om 10.00 rijden we weg en we worden uitgezwaaid door de mensen op ons veldje.



Onderweg nog even tanken, plassen, boterhammetje eten, fotootje maken. Gelukkig vindt



Jeroen 100% NL op de radio, de weg lijkt dan minder lang. De radio moet af en toe best hard omdat er een mooi lied wordt gedraaid, dan kunnen we lekker hard meezingen.

Om 13.00 uur precies draaien we het parkeerterrein van de Mac in Veenendaal op en daar staat Ton, de begeleider van Timo. Hij heeft weer de hele groep mee, ze boffen maar, twee keer in de week naar de Mac en dat dankzij Timo's vakantie.

Dan de laatste rit naar Arnhem, kantoor Tendens. We zijn er twintig minuten te vroeg maar de moeders van Jeroen en Remco zijn ook vroeg, gezellig kunnen we samen koffie drinken met een lekkere 'zoen' van Marga.

We proberen allemaal tegelijk te vertellen over de fantastische mooie kampeervakantie die we hebben gehad.



.....Nog even uitzwaaien en dan gaan Dik en Nicoline ook naar huis.

We hopen dat dit reisverslag jullie helpt te herinneren aan de mooie dagen die we in Renesse met elkaar hebben beleefd. Bedankt voor jullie aangename gezelschap!

en

Tot ziens op een volgende Tendensvakantie